

Brief aan de leden en vrienden van de Broedergemeente door de bisschoppen van de Britse en de Europees-Continentalen Provincie

Beste zusters en broeders!

We hebben elkaar online ontmoet als bisschoppen van de Europees-Continentalen en de Britse Provincies van de Broeder-Uniteit en we hebben onze afschuw en ons verdriet over de situatie in het Midden-Oosten gedeeld. Sinds 7 oktober 2023 is er een open wond in onze wereld en de menselijke tragedie duurt nog steeds voort. Het is verergerd door de gewapende conflicten; met name in Libanon en met Iran.

Als Broeder-Uniteit zijn we nauw verbonden met de mensen die wonen en werken op Star Mountain, ons Uniteitswerk, het revalidatiecentrum in de buurt van Ramallah. Als christenen hebben we christelijke broeders en zusters in de gehele regio, een kleine en uitgedaagde minderheid die onze solidariteit nodig heeft en verwacht. Als wereldwijde Christelijke gemeenschap zijn en blijven we verbonden met het volk van het eerste verbond. En als mensen die proberen in de voetsporen te treden van Christus, die zijn leven voor ons gaf, moeten we aan de kant staan van alle slachtoffers.

Het is hartverscheurend om het niveau van geweld en terreur te zien, dat mensen aan alle kanten brengt naar de rand van het draaglijke of zelfs daarboven. Het is heel moeilijk om objectief te blijven tegenover het aanhoudende geweld. En afhankelijk van met wie je in contact staat, staat de ene of de andere kant emotioneel dichterbij jou. Ons medeleven gaat uit naar allen die aan beide kanten lijden, sinds de aanslag op 7 oktober.

Als bisschoppen van de ECP en de Britse provincie willen we onze solidariteit betuigen met de Palestijnse christenen in Gaza, Israël en op de Westelijke Jordaanoever.

We herinneren ons de woorden van de profeet over de voeten op de berg die vrede verkondigen en we herinneren ons Jezus' Bergrede, waarin hij hen die vrede stichten zalig noemt. Christenen zijn mensen van hoop, zelfs in hopeloze situaties, en we bidden dat de oude profetie van Jesaja in vervulling zal gaan voor alle mensen in het land dat wij heilig noemen: dat kinderen zullen opgroeien, dat oude mensen waardig zullen leven, dat er huizen gebouwd zullen worden en dat mensen zullen profiteren van hun arbeid en de vruchten van hun land (Jesaja 65). We beseffen dat deze profetie uit de Hebreeuwse Bijbel komt. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de Islam, net als het Christendom, deel uitmaakt van de Abrahamitische familie van religies.

We zijn ons ervan bewust dat er een enorme kloof bestaat tussen de realiteit en de leer van Jezus. Het blijft ons vurig gebed dat er hopelijk bruggen gebouwd kunnen worden. In onze ontmoetingen en gesprekken met mensen in onze eigen omgeving moeten we proberen de leer van Jezus te volgen. En we zullen blijven bidden voor onze broeders en zusters in Christus en dat onze verschillende geloofsgemeenschappen, die toch met elkaar verwant zijn, in harmonie kunnen leven en het welzijn van alle mensen kunnen dienen.

We zijn ervan overtuigd dat alleen een oplossing met twee onafhankelijke staten in Israël en Palestina vrede kunnen brengen in de regio. Er zijn politieke gesprekken om het conflict in te dammen en een einde te maken aan het geweld; in de internationale gemeenschap wordt al gesproken over plannen voor een gezamenlijke oplossing waarin de mensenrechten voor iedereen gegarandeerd zijn.

Laten we in al onze gemeenten, kerkdiensten en ook persoonlijk blijven bidden voor vooruitgang bij onderhandelingen, dat er een einde komt aan het geweld en een groeiende bereidheid volgt om in vrede en respect samen te leven.

September/oktober 2024