



EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE HERNHUTTERS

Aan:

de deelnemers van de bezinningsdag
2024 van de Centrale Raad
de Oudstenraden en werkgroepen in de
EBG Nederland
de Landelijke Jeugdraad

Johannes Welschen
Bestuursafdeling I
Nederland, Letland,
Theologische Opleiding
Telefoon +31 30 8500139
Email: j.welschen@ebg.nl

Zeist, 4 juni 2024
JW / 06002 2024 0604

Bezinningsdag Centrale Raad (vervolg)

Geachte zusters en broeders,

Het is inmiddels meer dan vier maanden geleden, dat wij op 27 januari 2024 in de Jeruëlkapel van de EBG Utrecht bij elkaar waren om het gesprek te voeren tussen jong en oud in onze kerk (en alles wat ertussen zit). Graag willen wij u groeten met de dagteksten van 28 mei 2024, die voor ons alles te maken heeft met de weg die wij opgegaan zijn en verder willen gaan.

*Een oor dat hoort,
een oog dat ziet,
de HEER heeft beide gemaakt.*
Spreuken 20:12

Volgens ons was dat, waar het om ging op 27 januari:

Dat wij elkaar zien, dat wij naar elkaar luisteren. En dan in de eerste plaats de ouderen, de leden van Oudstenraden, werkgroepen en Synode naar de jongeren. Na de bezinningsdag werden wij door iemand gevraagd: maar gaat het dan erom, dat wij de jongeren met de haren erbij zouden moeten slepen? Is het niet net zo goed als zij elders een plek voor hun geloofsbeleving vinden? Nee het gaat er niet om, dat wij mensen met de haren erbij willen slepen. Het gaat erom, dat wij naar elkaar luisteren, dat wij elkaar zien, dat wij een kerk worden, waar plek is voor alle leeftijden. Gedeeltelijk is dat gelukt op 27 januari. Of beter gezegd: er is weer eens een begin ermee gemaakt. Belangrijk is, dat dit gesprek voortgang vindt in uw gemeente, werkgroep en op de Synode:

- dat wij elkaar zien in onze eigen levenssituatie
- dat wij naar elkaar luisteren met onze eigen verwachtingen, belevingen en behoeften
- dat wij samen kerk zijn

Heeft u gelegenheid gehad om dit gesprek in de eigen gemeente of kring voort te zetten of te beginnen? Zijn er in die gesprekken nieuwe inzichten op tafel gekomen, waar we samen iets mee kunnen doen? Heeft u nog geen gelegenheid gehad, of is het u nog niet gelukt, om hiermee aan de slag te gaan?

Wij willen u uitnodigen om - in de aanloop naar de beoogde vervolgbijeenkomst op **19 oktober 2024** - dit gesprek in de eigen gemeente op gang te brengen of voort te zetten. Breng dan gesprekspartners van verschillende leeftijden mee op 19 oktober 2024 en breng ook de vragen en ideeën mee naar deze vervolgbijeenkomst.

Voor nu willen wij u oproepen:

- Save the date voor de vervolgbijeenkomst 19 oktober 2024
- Zoek alsnog het gesprek in de eigen gemeente of kring
- Nodig alvast mensen van verschillende leeftijden uit voor de 19^e oktober

Een tijd geleden hebben wij Pinksteren gevierd in onze kerken, laten wij de Heilige Geest vragen, dat Hij ons een oor geeft dat hoort en een oog dat ziet.

Met vriendelijke groeten

Deborah de Graav
Farida de Randamie
Johannes Welschen