

Vrijheid, vrij zijn

Ik ben een vrije vrouw

Ik ben een vrije man

Ik ben een vrij mens

Wat maakt ons vrij

Waar hebben we het aan te danken

We zijn geen slaaf meer of slavin

Dat is verleden tijd

Daarnaast heeft de Heer ons ook vrij gemaakt

Hij gaf ons daar boven op ook nog een vrije wil

Mooi

Wat doen we ermee?

We mogen kiezen

We zijn vrij

Maar zijn we daarmee ook wel blij

Voelen we de vrijheid

Vieren we de vrijheid

Zijn we vrij in denken, voelen, liefhebben, dankbaar zijn?

In de vrijheid hebben we ruimte, tijd

Het mag absoluut geen ledigheid worden.

Als we beginnen met de zegeningen te tellen

Dan weten we dat we dan tijd tekort komen

Het geven van aandacht en liefde aan de ander

Helpt ons echte vrijheid te ervaren en om te zetten in  
blijheid.

Er is dan geen plaats voor haat, geen plaats voor  
jaloezie

Vrijheid wordt blijheid wanneer we diep van binnen  
voelen en het kunnen uitstaken.

Ingrid Perk.