



Woord van bemoediging

tegen haat – voor ontmoeting en diversiteit

In alle landen waar wij vandaan komen maken wij een groei van vreemdelingenhaat en racisme mee.

Dit begint bij alledaagse situaties en eindigt bij psychologisch en fysiek geweld.

De boodschap van de Bijbel verzet zich daartegen:

Zij roept op om voor gerechtigheid op te komen, gastvrijheid te oefenen en vreemdelingen te beschermen. Daarom vinden wij het onverdraaglijk als haatdragende taal tegen vluchtelingen gebruikt wordt, als angsten voor vreemdelingen aangewakkerd worden en als geweld gepleegd wordt tegen vluchtelingen en hun helpers.

Bevestigd door het geloof zien wij de kansen van deze situatie:

Wij willen bemoedigen om vluchtelingen te ontmoeten omdat zij ons verrijken.

Wij willen bemoedigen om kennis te maken met andere religies en te praten over ons geloof.

Wij willen bemoedigen om een duidelijke positie tegen racisme in te nemen en naast de vreemdelingen te gaan staan.

In ons visiedocument staat:

»In onze kerk vinden verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis. Deze veelkleurigheid vormt ons kerkelijk leven, verrijkt ons en daagt ons uit. Wij stellen ons open voor de ontmoeting met mensen die anders leven en geloven dan wijzelf.«

Deze uitdaging willen wij aanvaarden.

De synode van de Broeder-Uniteit 2016

met vertegenwoordigers uit Albanië, Denemarken, Duitsland, Letland, Nederland, Zweden en Zwitserland.

Bad Boll. 27 mei 2016